



PB-PP | B-36
BELGIE(N)-BELGIQUE

Afgiftekantoor : Brussel X
P501216

n°212

Tweemaandelijks
Februari • Maart 2019

spullenhulp.be



NIEUWS Spullenhulp

Spullenhulp vzw • RRP 407.139.088
101 Amerikaansestraat, 1050 Brussel • Tel 02 537 30 26

1.500 VERHALEN OM MET U TE DELEN

Zoals elk jaar begeleidde de vzw Spullenhulp in 2018 ruim 1.500 mensen in een moeilijke situatie.

Maar deze indrukwekkende cijfer staat vooral voor een levensverhaal, 1.500 erg bijzondere levensverhalen. Deze krant biedt een kans om er bepaalde hoofdstukken van te ontdekken.

Vijf van de mensen die door Spullenhulp werden geholpen, waren bereid om ons in hun eigen woorden hun parcours te vertellen. We werpen een blik op deze fase in hun leven die aangeeft hoe divers onze activiteiten zijn, maar ook de profielen die we begeleiden.

1.500 lotsbestemmingen die er ineens een pak rooskleuriger uitzagen dankzij een kleine of grote hulp die dankzij u mogelijk werd. Hartelijk dank!



PATRIZIO

- IS DOL OP GEBAK
- LUISTERT GRAAG NAAR ITALIAANSE MUZIEK



Ik ben 3 jaar geleden beginnen werken in het sorteercentrum van Spullenhulp. Daarvoor was ik werkloos, ik solliciteerde veel. Als ik dan antwoord kreeg, dan vroeg men of ik diploma's en ervaring heb, wat niet het geval was. Tot op het moment dat ik bij het OCMW ben terechtgekomen.

Eerst de werkloosheid en dan het OCMW. Ik vroeg me af wat de volgende stap zou zijn. Ging ik nog verder zakken? Neen, ik wilde vechten! Ik heb dan de kans gehad om met een inschakelingsovereenkomst aan de slag te kunnen bij Spullenhulp.

Ik was supertevreden dat ik weer kon werken, dat heeft me gemotiveerd, heeft deuren en zelfs een wereld geopend.

Ik vind het fijn om 's morgens wakker te worden en te zien hoe iedereen gaat werken. Ik verdien mijn eigen geld met mijn eigen werk.

Ik had geen vrienden, niets. Ik was alleen, helemaal alleen. Nu werk ik met 80 collega's en heb ik 80 vrienden. Ik zou later graag in Brussel een opleiding toerisme volgen. Ik hoop dankzij de ervaring die ik hier heb opgedaan gemakkelijker werk te vinden, waarbij de deuren dan een keer wel opengaan.



ELK JAAR WORDEN 150 MENSEN AANGEWORVEN MET EEN INSCHAKELINGSOVEREENKOMST, BIJ DE TRANSPORTDIENST, IN ONZE ATELIERS EN WINKELS EN BIJ DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN.

ALESSANDRO

- DOL OP MAKE-UP
- HOUDT VAN FESTIVALS



Voor ik bij @Home aankwam woonde ik in Frankrijk bij mijn moeder. Maar dat ging niet meer met haar vanaf het moment dat ik haar heb verteld dat ik transgender was, dat ik een transitie aan het overwegen was, om van man vrouw te worden. Ik aarzelde en mijn moeder had er veel moeite mee. Ze wilde dat niet en heeft me dus aan de deur gezet.

Toen ik bij Spullenhulp aankwam was ik wat verloren, ik wist niet waarheen. De sociaal werkers hebben me de adressen en contactgegevens bezorgd, en gezegd wat ik moest doen. Voor het overige heb ik mijn plan moeten trekken. Ik ben meerderjarig, ik moet de dingen zelf in handen nemen. **Opnieuw een stabiele situatie, dat is wat Spullenhulp me heeft gebracht.**

Ik droom er al sinds mijn 13e van om mijn eigen kapsalon te hebben. Spullenhulp heeft me heel goed geholpen om een opleiding te vinden om deze droom werkelijkheid te laten worden. Ik voelde me niet goed genoeg. Zij zegden me: "Heb gerust wat meer zelfvertrouwen, wij geloven dat je zal mogen starten, je zult wel zien!". Uiteindelijk ben ik ook geselecteerd, en ik begin zelfs nu woensdag met de opleiding.

Ik ben erg tevreden. Ik ga het beroep kunnen doen waar ik van hou.



ELK JAAR KRIJGEN 50 JONGEREN TUSSEN 18 EN 24 JAAR HUISVESTING EN BEGELEIDING BIJ SPULLENHULP.



ANNE

- GAAT GRAAG MET COLLEGA'S NAAR DE FILM
- GEEFT BIJLESSEN



25 jaar geleden was ik alleen met mijn twee kinderen, elke dag waren er uitdagingen. Je kunt het best goed hebben, maar je kunt niet alles voorzien. Een ziekte kan je niet voorspellen, of een stijging van de huishuur, of van de elektriciteitsprijs. Een tegenslag volstaat om op straat te staan.

Zelf ben ik, hoe zal ik het zeggen, gevallen. Ik kon niet alles doen en een dame heeft aan de jeugdrechter gevraagd om langs te komen en hij heeft mijn kinderen bij mij weggenomen.

Ik probeer een goede vrouw te worden, in zekere zin te worden wat ik daarvoor niet was.

Op dit moment werk ik drie dagen per week als vrijwilliger bij het speelgoedatelier. Er wordt bij ons speelgoed geleverd, en wij sorteren dat. Het was diep in mij één grote chaos toen ik bij Spullenhulp aankwam, hier leef ik nochtans graag, ben ik blij om 's morgens op te staan. **Ik ben opengebloeid, ik voel me nuttig. We helpen elkaar, we praten over ons dagelijks leven. Het is hier goed, het is zoals een familie.**



ELK JAAR WERKEN 200 KWETSBARE PERSONEN ALS VRIJWILLIGER VOOR SPULLENHULP. VIA DEZE ACTIVITEIT KRIJGT HUN LEVEN OPNIEUW BETEKENIS EN SMEDEN ZE NIEUWE BANDEN.



PETER

- IS NAAR BRUSSEL VERHUIDS OMDAT HIJ DE OPENHEID VAN GEEST VAN DE BRUSSELAAR WAARDEERT
- GAAT GRAAG MET VRIENDEN NAAR HET PARK



Ik ben psychiatrisch verpleger. Ik werkte als directeur van een rusthuis en ook in meerdere universitaire ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel.

Alles is begonnen toen ik in een burn-out terechtkwam en dan in een diepe depressie belandde. Ik ben alles kwijtgeraakt. Ik heb in mijn leven nog andere dingen verloren en de laatste drie jaar was het allemaal teveel geworden. Uiteindelijk ben ik op straat terechtgekomen. Ik heb zes maanden op straat geleefd, zonder ook maar één euro.

Spullenhulp heeft me geholpen waar ik wilde geholpen worden. Ik kwam eerst naar het sociaal café L'Aire de Rien, waar ik de eerste stappen heb gezet om hier in het opvangtehuis te komen wonen. Dan ben ik begonnen om mijn administratieve situatie in orde te brengen. Gelukkig is er bij Spullenhulp schuldbemiddeling, en ook een juriste. Er zijn alle nodige diensten om je situatie in orde te brengen en een nieuw leven te starten.

Ze hebben me een job voorgesteld als vrijwilliger. We hebben de mogelijkheden en de functies bekeken die bij me zouden kunnen passen. Op dit moment ben ik vrijwilliger bij het callcenter. Ik heb mijn eigenwaarde teruggevonden. Ik ga opnieuw werken.

Mijn project voor de nabije toekomst is nadenken over wat ik met mijn leven wil doen tot aan mijn pensioen. Ik moet nog 17 jaar werken. Ik wil mijn leven omgooien, van werk veranderen, een plek vinden om te wonen, er zijn dus nog veel vragen. Al deze mogelijkheden zijn er hier bij Spullenhulp, al deze diensten zijn er. Je moet er gewoon gebruik van maken.



ELK JAAR WORDEN 300 DAKLOZE MANNEN DOOR SPULLENHULP GEHUISVEST EN BEGELEID.

AMINE

- DROOMT VAN EEN PARACHUTESPRONG
- WIL GRAAG EEN GEZIN STICHTEN



Ik heb Spullenhulp 4 jaar geleden leren kennen, via mijn oom. Hij sprak me over het onthaaltehuis. Op dat moment liep het niet lekker met de familie. Ik had een alcoholverslaving. Ik wilde me wat afzonderen van de anderen, maar ik had geen slaapplek. Ik heb dan beslist om naar Spullenhulp te komen. Dat was de enige oplossing, al was dat niet gemakkelijk: in een opvangtehuis zijn er drie verdiepingen, 80 personen, en mensen van alle slag.

Spullenhulp heeft me veel gebracht. Je ontmoet er mensen. Ik werd er ook opgevolgd voor mijn alcoholgebruik. Ik ken nu beter mijn grenzen. Ik had nood aan mensen die begrip hebben. Op moeilijke momenten heb je steun nodig. Dat kan bij iedereen voorvallen. Het feit dat ik het red is al een overwinning. Mijn verblijf bij Spullenhulp was een goede stap in mijn leven.



ELK JAAR WORDEN 100 VOORMALIGE RESIDENTEN VAN ONZE ONTHAALCENTRA THUIS OPGEVOLGD IN HUN NIEUWE WONING.

WELKOM BIJ DE 2.164 NIEUWE DONATEURS.

SINDE SEPTEMBER TREKT EEN TEAM IN DE KLEUREN VAN SPULLENHULP DOOR DE STRATEN VAN BRUSSEL, LUIK EN CHARLEROI OM NIEUWE DONATEURS TE WERVEN.

Die grote wervingsactie werd opgezet ter ondersteuning van de geplande opening van ons nieuwe opvangtehuis voor dakloze gezinnen. Dit project wekte de interesse van 2.164 mensen die hebben aanvaard om het concreet te ondersteunen door elke maand 11 euro te storten. Met deze financiële steun kunnen we de 35 eerste gezinnen een jaar huisvesten.

We bedanken al deze nieuwe donateurs voor hun vertrouwen!



MEILLEURS
VOEUX
2019
BESTE
WENSEN



SPULLENHULP HEEFT U NODIG!

GEEF ONS

WAT U NIET MEER NODIG HEBT
DEPONEER UW KLEDING

in één van onze 800 kledingcontainers

of in één van onze 27 winkels

DEPONEER UW GIFTEN in één van onze

5 inzamelplaatsen in België

NEEM CONTACT OP MET 02/541 13 86
VOOR EEN GRATIS OPHALING AAN HUIS

STEUN ONS FINANCIËEL

DOE EEN GIFT : BE71-0000-1437-2669

Info via christine.rousseau@petitsriens.be of 02/541.13.91

VZW SPULLENHULP is lid van VEF, Vereniging Ethische Fondsenwerving
FISCALE VRIJSTELLINGVOOR GIFTEN VANAF € 40

BEZOEK ONZE WINKELS

27 verkooppunten
Kwaliteit tegen lage prijs!

ENGAGEER U

SPULLENHULP IS MEER DAN

220 LOONTREKKENDEN

EN MEER DAN 200 vrijwilligers

U KUNT ONZE OPENSTAANDE VACATURES VINDEN OP ONZE SITE

spullenhulp.be